

De dood is 't einde van den arbeid, de belooning  
onzer beproeving, de kroon van ons strijden.



**Bid voor de ziel**

van Mijnheer

**RICHARD VERBEURGH**

echtgenoot van Mevrouw

**RENILDE SCHIETECATTE**

Geboren te Zegelsem, den 28 Mei 1868,  
en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen  
den 11 Mei 1938.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van het Xaverianengenootschap.

Zachtmoedig, eenvoudig, rechtschape van hart en  
voorzichtig, heeft hij een voorbeeldig en werkzaam  
leven geleid. — Zijne menschlievendheid stond elk  
ten dienste; zijn goede inborst maakte hem veel  
vrienden.

Hij ondervond de waarheid dezer spreuk: "Die  
zijn kinderen wel opbrengt zal er in zijn leven vreugde  
en op zijn sterfbed troost in vinden ..."

O Heer, ik vroeg verlenging van dagen, en indien  
het mogelijk was den kelk van lijden van mij te ver-  
wijderen, maar Gij hebt mij beproefd gelijk het goud  
door het vuur. Mijn hopelooze ziekte weigerde te ge-  
nezen. Dat niet mijn maar uw Wil geschiede.

Beminde echtgenoot die mij zoo trouw aan de  
zijde stond om liefde en leed te deelen, heb dank voor  
uw toegenegenheid. — Duurbare kinderen en familie  
hebt dank om uw liefdevolle zorgen; ik verlaat dit  
tranendal waar enkel lijden en strijden een dagelijk-  
sche afwisseling is om 't beloofde Rijk Gods te erven.

Weest mij indachtig in uwe gebeden, opdat de  
Heer mijn ziel in barmhartigheid ontvange.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 d.)

Drukkerij De Ruyver-De Ruyver, Nederbrakel 5-38