

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS !



Bid voor de ziel

van Mijnheer

ALFONS TERNOOT

echtgenoot van Mevrouw

BEATRIX JOURQUIN

geboren te Oprakel den 22 Februari 1869,
en aldaar godvruchtig overleden den 4 Juni 1938.
Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Lid van het Xaverianegenootschap.

Zachtmoedig, eenvoudig, rechtschapen van hart en voorzichtig, heeft hij een voorbeeldig en werkzaam leven geleid. — Zijne menschlievendheid stond elk ten dienste; zijn goede inborst maakte hem veel vrienden.

Hij ondervond de waarheid dezer spreuk: "Die zijn kinderen wel opbrengt zal er in zijn leven vreugde en op zijn sterfbed troost in vinden."

O, Heer, ik vroeg verlenging van dagen, en indien het mogelijk was den kelk van lijden van mij te verwijderen; maar Gij hebt er anders over beschikt. Mijn hopelooze ziekte weigerde te genezen. Dat niet mijn wil maar de Uwe geschiede.

Bemide echtgenoot, duurzame kinderen en familie, heb dank voor uw toegenegenheid en liefde: ik verlaat dit tranendal waar enkel lijden en strijden een dagelijksche afwisseling is om 't beloofde eeuwige Geluk te erven, Weest mij indachtig in uwe gebeden, opdat de Heer mijn ziel in barmhartigheid ontvang.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

Uitgever A. D'haeyer.