

God heeft haar beproefd door veel lijden. Zij heeft nooit geklaagd, maar zich geheel onderworpen aan den Wil des Heeren. Nu is voor haar het uur gekomen van de verlossing en van de eeuwige blijdschap des Hemels.



**Gedenk in uwe gebeden
de ziel van**

Hortense VERBEURGHT

Echtgenoot van

GUSTAAF VAN PEVENAEYGE

geboren te Ronse den 25 Mei 1873 en te Segelsem

in den Heer ontslapen den 22 April 1940.

Versterkt door de HH Sacramenten

— - 0 - —

Wij moeten altijd bereid zijn om te sterven wanneer en hoe het aan God zal behagen ons tot Hem terug te roepen.

Het leven van de mensch op deze aarde is kort ieder oogenblik is een stap naar de eeuwigheid.

De mensch is niet geschapen voor den tijd, maar wel voor een toekomstig leven dat nooit zal eindigen.

Gelukkig de mensch die al de dagen van zijn leven zijnen God getrouwelijk dient.

Duurbare Echtgenoot, lieve Kinderen, mijne dood geeft u allen die vermaning die gij wel zult verstaan en onthouden. Ik dank U voor uwe goede zorgen, ik verlaat u, ik hoop, dierbare echtgenoot en kinderen, u allen zonder uitzondering eenmaal voor altijd terug te zien bij Onzen Lieven Heer. Vergeet mij niet in uwe dagelijksche gebeden,

Heilig Hart van Jezus, ik betrouw op U!

300 dagen afl.

R. I. P.

Druk. V. Portois Schoorisse.