

Voor den geloovige, is de dood niets anders dan
de overgang tot een beter en eeuwig leven.



BID VOOR DE ZIEL VAN
ALFONS T'JONCKE

echtgenoot van

Irma Bauwens

lid der genootschappen van den H. Franc.-Xav.
de Voortplanting des Geloofs,
en St-Pieters Liefdewerk
geboren te St-Kornelis-Horebeke
den 23 Februari 1861
en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen
den 28 Februari 1940
voorzien van de laatste H.H. Sacramenten

Eene rijke ondervinding is de kroon der ouder-
lingen en de vreeze Gods hunne eer.

Hij was een deugdzame godvreezende man, hij
heeft zijn brood in ledigheid niet geëten. Hij was
een goed echtgenoot, een ware vader voor zijne
kinderen, indachtig zijnde de goddelijke belofte :
Breng uw kinderen wel op en zij zullen u tot
troost dienen.

Vaartwel, beminde Echtgenoot en Kinderen ;
gij weet hoe ik onder U geleefd heb ; doet wat gij
van mij geleerd en gezien hebt en de God van
vrede zal met U zijn. Gedenkt u mijner in uwe
gebeden, vooral gij, mijne duurzame dochters aan
den Heer toegewijd.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U
300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
300 d. afl.

St-Maria Horebeke, druk. DE CLIPPELE