

Zijne wegen zijn schoon geweest en al zijne voet-  
stappen waren in vrede

Prov. 3. 17.

Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen kinderen  
Gods genoemd worden.

Matth. v. 9.



Bid voor de rust der Ziel

van

**REMI DE WOLF**

weduwnaar van

**VICTORINE HUBO**

geboren te Zegelsem den 17 Juli 1859, en  
er zeer godvruchtig overleden den 6 Januari 1940,  
versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Lid van 't Genootschap der Xaverianen.

Hij was een rechtschapen man, versierd met al de  
deugden die vereischt zijn om het leven van den goe-  
den christene verdienstig en behaaglijk te maken in  
de oogen van God en van de menschen. Daarom werd  
hij geacht en bemind van allen die hem kenden, en  
mag hij zich in de uur der dood de eervolle getuigenis  
geven van den wel gekweten plieht; vóór Gods oor-  
deel zal hij gerechtvaardigd worden.

Voor zijne medebroeders in het Genootschap der  
Xaverianen was hij een toonbeeld van godsvrucht en  
van oppassendheid in het bijwonen van de maande-  
lijksche vergadering. Hij was niet enkel een Xave-  
riaan met den naam, maar oock met de daad.

Bij het naderen der dood moest hij niet vreezen,  
omdat hij altijd God had gevreesd en gansch zijne  
hoop op den Heer had gesteld. H. Benedictus.

In uwe handen beveel ik mijnen geest, o God van  
barmhartigheid! Hoe groot is uwe goedheid voor  
degenen die op U betrouwen! PsalmXXX.

Beminde Kinderen en Bloedverwanten, God roept  
mij . . . troost u, want ik zal u welhaast wederzien  
in den hemel; ik verzoek u mij indachtig te zijn in  
uwe gebeden.

Bermhertige Jezus, geef hem, de eeuwige rust.

(7 j. & 7 quadr. afluat.)

---

Nederbrakel Druk. Wwe. O. Surdiacourt