

Ik zal mij een getrouwen priester verwekken, die handelen zal volgens mijn hart en mijnen geest.  
(I. Reg. II. 35)



## TER ZALIGE GEDACHTENIS

van den Eerwaarden Heer

# JULES VERCAINGNE

PASTOOR VAN KERKEM

geboren te Asper, den 7 Januari 1875, priester gewijd in 1902, opvolgenlijk coadjutor te Impe, onderpastoor te Maarke en te Ooike en sedert 6 Maart 1930 pastoor te Kerkem, waar hij in den Heer ontsliep den 21 November 1941,

versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

De eerwaarde Overledene was een ware priester naar Gods Hart : een diepe godsvrucht, een groote eenvoud en een oprechte goedhartigheid, gepaard met een onbeperkten ijver voor de zaligheid der hem toevertrouwde zielen, kenmerkten al zijn wegen en daden.

Zijn dierbare parochie lag hem zóó nauw aan het hart ! Wanneer de langdurige ziekte hem verhinderde zich volledig aan zijn kudde weg te schenken, hield hij niet op voortdurend voor de zijnen « te bidden en te smeeken .. opdat zij op waardige wijze vóór Gods oogen vermochten te wandelen. » (Col. I, 9).

Zoo was en bleef hij de goede herder, de gedachte-nis nalatend van een heilig priesterleven.

Bemide ZUSTER, BLOEDVERWANTEN en VRIENDEN laat ons vereenigd blijven in gebeden.

Mijn dierbare PAROCHIANEN, tot wie de Heer mij zond, die weet hoe ik U bemide, « doet wat gij van mij geleerd en ontvangen hebt, en de God van vrede zal met u zijn » (Phil. IV, 9.) Weest ook gij mij indachtig in uw gebed.

Mijn Jezus bermhertigheid. (100 dag. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dag. afl.)

R. I. P.

Oudenaarde. — Drukk. A. De Meester