

Geloofd zij Jesus-Christus, Amen. 100 dag, afl.



ZALIGE GEDACHTENIS

VAN

MELANIE VAN DER STRICHT

weduwe van

Charles-Louis Roman

*geboren te Segelsem den 27 Februari 1831
en overleden Nederbrakel den 15 Februari 1908.*

Versterkt door de H. H. Sacramenten

Zij was eenvoudig, rechtzinnig en godvreezend, daarom is zij van God en van de menschen bemind geweest en hare gedachtenis zal in zegen blijven. *Eccl. 46.*

Zij heeft ellendige maanden gehad en smartvolle nachten geteld,... zij heeft den Heer met verdueligheid verwacht,... de Heer heeft zijne oogen op haar neergeslagen, hare gebeden verhoord en haar uit de ellende dezer wereld getrokken. *Ps. 58.*

Mijne lieve Kinderen het eenigste dat ik u verzoek is mij te willen indachtig zijn in uwe gebeden.

GEBED: Wij bevelen U, o Heer, de ziel van uwe dienaar, MELANIE, opdat zij, voor de wereld gestorven, bij U moge leven, en van uwe oneindige barmhartigheid bekome vergiffenis der zonden die zij uit menschelijke krankheid bedreven heeft. Door Christus onzen Heer, Amen.

Zoet Hert van Maria wees mijne zaligheid.

300 dagen afl.

R.

I.

P.

Druk. O. Van Nieuwenhove-Van den Driessche Nederbrakel