



*Bid voor de rust der Ziel*

VAN ZALIGER

**CAROLINA VANDERLINDEN,**

weduwe van wylen

**Dominicus Roman,**

geboren te Schoorisse en aldaer overleden  
den 8 February 1862, in den ou-  
derdom van 74 jaren.

Myn kind, eert de gedachtenis van uwen  
vader uyt geheel uw hert, maer vergeet  
de zuchten en het lyden niet van uwe  
moeder.

ECCL. VII.

Vaert wel myne kinderen, blyft altyd  
in de vrees des Heeren.... gelukkig zyn  
deze die zullen volherden in de deugd,  
gelyk zy begonnen hebben; wat my aen-  
gaet, ik ga tot mynen God met groot ver-  
langen, en ik beveel u alle aen zyne gra-  
tie

ST. FRANC. VAN ASS.

Jesus, Maria, Joseph, ik geef u myn  
hart en myne ziel.—Jesus, Maria, Joseph,  
staet my by in mynen doodstryd.--Jesus,  
Maria, Joseph, dat ik met u in vrede ster-  
ve. ( 300 dagen aflaat toepasselyk aen de  
zielen des vagevuers. )

R. I. P.

Ronsse. Druk H. Rynvaen vr. Demalander.