

Geloofd zij Jezus Christus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA-LUCIA ROMAN

Echtgenootte van

Mijnheer Arthur D'Haese

geboren te Schoorisse den 4 Februari 1870

godvruchtig overleden te Segelsem den 20 Nov. 1931

Versterkt door de HH. Sakramenten.

— * o * —

Zij was eene voorbeeldige vrouw, eene allerbeste moeder, maar de liefde die zij haar huisgezin toedroeg doofde in haar hert de liefde niet die zij aan God schuldig was. H. GREG. NAZ.

Met wijsheid en verstand bestuurde zij haar huisgezin; hare kinderen vonden in haar een voorbeeld van alle deugden. Met veel verdueligheid heeft zij hare langdurige ziekte gedragen: zij heeft haar lijden door hare onderwerping aan Gods wil verdienstelijk gemaakt voor den hemel en in volle vrede is zij gestorven. De godvruchtige en deugdzaam vrouw zal bij God en de menschen verheerlijkt worden. PR.

Beminde Echtgenoot, lieve Kinderen, ik verlaat U op aarde met het dankbaar aandenken van uwe genegenheid en liefderijke zorgen. Gij weet hoe ik bij U leefde altijd bezorgd met uw geluk. Stort nochtans geen nuttelooze tranen op mijn graf, maar brengt er uwe gebeden en 't offer van uwe goede werken en deugden. Gij bijzonderlijk teergeliefde dochter aan den Heer toegewijd, gedenk mij in al de christelijke offers van uw kloosterleven.

Zoete herten van Jesus en Maria wees mijne zaligheid. 300 d. aff.

H.Hert van Jesus ik heb betrouwen op U. 300 d.a.

R. I. P.

Schoorisse, V. Portois.