

Zooals het den Heere behaagde, zoo is het geschied: de naam des Heeren zij gezegend.

JOB. II. 21.



BID VOOR DE ZIEL

VAN DEN HEER

REMI ROMAN,

LEERLING DER RHETORICA IN HET BISSCHOPPELIJKE COLLEGE
VAN AUDENAARDE,

PREFECT DER CONGREGATIE VAN ONZE LIEVE VROUW,
VOOREITTER VAN HET

GENOOTSCHAP VAN DEN B. VINCENTIUS A PAULO,

geboren te Schoorisse, den 19 November . 1860.
en aldaar overleden, den 5 April 1881.

Hoewel hij maar korten tijd leefde, vervulde hij eenen langen levensloop. SAP. IV. 13.

Hij was rechtschapen van hert, vreesde de God en week af van het kwaad. JOB. I.

De armen hebben zijn afsterven beweend; en, wat veel kostelijker is, zij hebben tot lafenis zijner ziel vurige gebeden gestort. H. AMBR.

Geukkig hij die altijd de uur zijner dood voor oore heeft en zich dagelijks tot de dood bereidt.

NAV. I. 23.

Wie de bescherming van Maria gedurende zijn leven verdiend heeft, zal zonder vrees voor Gods rechterstoel verschijnen. H. PETR. DAM.

Zoet hart van Maria, wees mijne toevlucht.
(300 dagen afaat.)

R. I. P.

Gent, druk. Vandermeulen en gebr. Brabant, 28.