

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN.
(100 dagen afaat).



BID VOOR DE ZIEL

van

AMELIA ROMAN,

weduwe van

ALBINUS DE VRIENDT,

geboren te Segelsem, den 6 Maart 1825, en overleden
te Schoorisse, den 28 Januari 1884,
versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.

Lid van het Broederschap van den H. Rochus.

De Heer heeft haar tot erfdeel eene goede ziel gegeven (SAP. VII, 19). Van hare jongheid af heeft zij getrouwelijk Gods geboden onderhouden (PS. XVIII). Zij verachtte de ijdelheid der wereld, en zocht haar vermaak in haar huis (H. HIERON.)

— Zij was moeder, en de liefde, die zij hare kinderen toedroeg, sloot de liefde tot God niet uit. Hare hand deed zij den nooddriftige open, en stak ze uit tot den arme.

H. GREG. NAZ.

Nu, mijne kinderen, vergeet mijne zuchten niet; denkt aan hetgeen ik geleden en aan de zorgen die ik voor u gehad heb. Bidt voor de rust mijner ziel en voor die uws vaders. Gedenkt dat gij zonder hen niet zoudt geboren zijn; en doet alles voor hen gelijk zij voor u gedaan hebben. Vreest den Heer uit gansch uw hart...

H. JOANN. CHRYS.

— Maria vereeren, is verdiensten vergaderen voor het eeuwig leven.

RICHARD DE S. LAUR.

Zoet Hart van Jesus, wees mijne liefde.

(PIUS IX : 1875 : 300 dagen afaat).

Minnelyk Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(Id. 1852 : 300 dagen afaat).

R. I. P.