

Hij stierf in eenen gezegenden ouderdom, bemind van
God en van de menschen. GEN. 15. ECCLES. 45.

†
Zalige Gedachtenis

van Mijnheer

JOZEF ROMAN,

zoon van

Jozef en van Felicitas Kullens,

geboren te St^e Maria-Hoorebeke den 13 October 1806
en godvruchtig overleden

te Schoorisse den 6 Juni 1891,

versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.

Eere lid van de Genootschappen

van den H. Franciscus-Xaverius, van het

H. Hert van Jesus, enz.

—*—
Hoe zoet is het te sterven, als men wel geleefd heeft.

H. AUG.

Zalig is de mensch, die den raad der goddeloozen
niet heeft gevolgd en op den weg der zondaren niet
bleef staan, maar die zijn vermaak had in de wet des
Heeren.

PS. I. I.

Ik heb de armen niet geweigerd hetgeen zij mij
vraagden. Ik heb de weduwe niet laten wachten die
onderstand noodig had; ik at mijn brood alleen niet:
de wees heeft het met mij geëten; ik heb den ongeluk-
kige niet verstooten, die van koude verging, omdat
hij geene kleederen had; noch den arme, die zonder
deksel was; want het medelijden is met mij van mijne
jonkheid af opgegroeid.

JOB XXXI, 17, 18, 19.

Zijn naam is in zegening, ja de gebeugenis zijner
christelijke weldadigheid zal bij ons blijven als de goede
geur van Jesus-Christus. Geve de Heer hem terug het
goed dat hij gedaan heeft.

COR. JUD.

Jesus, Maria, Jozef, geeft aan de ziel van uwen die-
naar Jozef de eeuwige rust. (300 dagen afluat.)

Audenaarde, stoomdrukk Bevernaege, gebroeders.