

Een schoone ziel is uit ons midden heengegaan.



geboren te St-Denys-Boekel, den 20 October 1875 en  
godvruchtig overleden te Elst den 8 Mei 1941.  
Versterkt door de Genademiddelen O. M. de H. Kerk  
Schepe van de Gemeente - Lid van den Kerkraad  
Lid van de Confrerie van 't H. Hart, 't H. Sacrament,  
den Bond der Xaverianen en ander Genootschappen.

\*\*\*\*\*

In deze betreunde overledene moeten we vooral be-  
wonderen zijne stoere overtuiging in zijn vast geloof,  
geloof waardoor hij leefde, werkte en bad: wij be-  
wonderen in hem ook de wijze bezorgdheid voor de  
degelijke en kristelijke opvoeding zijner kinderen.  
Zijne onvermoeibare werkkraft en zijn diep geloof  
heeft hem een heerlijk huisgezin nagelaten. Zijne  
noot weifelende dienstwilligheid voor zijnen even-  
mensch kenmerkte zijn edel karakter.

In ruil daarvoor droeg iedereen hem waardeering en  
genegenheid toe. In zijn familie werd hij geëerd en  
zijn trouwe Echtgenooten en Kinderen hebben hem de  
laatste dagen met uitzonderlijke liefde omringd.

Met engelachtig geduld heeft hij de beproevingen  
zijner langdurige en onverbiddelijke ziekte door-  
staan, diep overtuigd dat de kristene gelatenheid  
een waarborg is onzer zaligheid.

Duurbare Echtgenooten, Kinderen en Kleinkinderen,  
Broeders en Zusters, ik sterf gerust maar ik weet het,  
mijn al te vroegtijdige dood slaat u eene diepe wonde  
in het hart. Troost u nochtans. God slaat maar ge-  
neest. Hebt dank voor uwe zorgen, ik blijf u bemin-  
nen in den hemel; mijn zegen blijft over u, de zegen  
des Vaders bevestigt de huizen der kinders.

Gedenkt u mijner in uwe gebeden, en gij bijzonder-  
lijk mijne duurzame Dochter, den Heer toegewijd,  
zult dagelijks U uw betreunde Vader in vroom aan-  
denken, offer en gebed herinneren.

Mijn Jezus barmhartigheid. 300 dag. afl.

---

Druk, — Van Nedervelde, Elst.