

Zij sterven nooit onverwachts, die dagelijks zich herinneren dat zij moeten sterven. H. Anselm.



Bid voor de ziel van
ROSALIE BADIE

Echtgenoot van

J.-B. VAN MALSÆKE

geboren te Maeter den 4 December 1842, en in den Heêr ontslapen te Audenaerde den 22 Januari 1912.

Onze ziel kan geen volkomen troost noch volmaakte verkwikking geniëten, tenzij in God, den vertrooster der armen en bedrukten.

In alle omstandigheden let op het einde; en hoe gij voor eenen strengen Rechter zult staan, wien niets verborgen is.

Beschouw u als een reiziger en vreemdeling op aarde; houd uw hart vrij en omhoog naar God geheven want gij hebt hier geene vaste woonstede. Houd u bij Jesus, in het leven en in de dood; en beveel u aan de getrouwheid van hem die alleen u helpen kan, wanneer alles u verlaat.

Bemide echtgenoot, betrouw u op den Heer; onze scheiding zal niet langdurig zijn; weldra zien wij malkander weder in een beter leven. Intusschen wees mij indachtig in uwe gebeden.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde.
(300 dagen afl.)

Lees de Akten van Geloof, Hoop en Liefde.
(7 jaren en 7 quadr.)

R. I. P.

Druk. M. Dhondt, Bourg Audenaerde.