

In Vlaand'ren rusten ze daar zachte,
Zij stierven al met dees gedachte:
Dat 't reuzenwerk was wel gedaan,
En Belgenland nooit zal vergaan!

Zalig en Roemrijk † aandenken
van Mijnheer

KAMIEL BAEKELANDT

soldaat 2^{de} Karabiniers, Mitrailleur, Klas 12,
geboren te Nederbrakel, den 29 Mei 1892,
zoon van

Frans en Prudencia Van Der Maelen
gevallen te Passchendaele,
den 28 October 1918, begraven op 't kerkhof te
Poelcapelle.

Jonge lieden, blonde lokken ten grave zien dalen valt immer pijnlijk en doet zeer aan het harte. Nogthans als 't geldt den dood onzer soldaten, dan is met dien rouw troost en fierheid gemengd, dan zijn met 't geweene tranen van aandoening en bewondering versmolten: omdat ze vielen als helden in den grooten en rechtvaardigen strijd: **VOOR GOD EN VADERLAND.**

De Heer is der volken Rechter en daar ze in de eeuwigheid niet meer bestaan, gelijk de eenling, worden de natiën hier reeds op deze wereld gekastijd.

Vorst en land, soldaten en d'echte burgers hebben wonderen gedaan van vaderlandsliefde. Eeuwig zal hun gedachtenis in eere blijven.

De Heer is met een vroom geslacht. Ps. XIII.

Vaartwel, lieve Vader, Broeders en Zusters, ik had de eer en de vreugde de eindzegepraal mée te bevechten, maar 't geluk niet den zege te overleven en u te omhelzen na den reuzenstrijd. Gods wil is geschied. Ontvangt mijn laatsten groet hier op aarde, van hem die leed en streed, viel en stierf voor u en 't lief Vaderland. Bidt voor mij en tot hierboven.

Zoet Hert van Jezus wees mijne liefde. 300 d.a

Nederbrakel. - We Van Nieuwenhove & A. Van den Driessche.