

Wij hebben haar bemind in haar leven, vergeten wij  
haar niet na hare dood.



BID VOOR DE ZIEL

van

**A N N A B A E L E**

echtgenoot van

Louis Van den Berghe

geboren te Striipen,

den 2 Mei 1891 en aldaar overleden den 15 Maart 1921.

voorzien van de HH. Sakramenten.

Lid van de Confrerie van O. L. Vr. van Deynsbeke.

Wat is toch het leven van den mensch op aarde? In  
troefheid en kwelling brengt hij eenige stonden door  
in dit dal van tranen om weldra over te gaan tot het  
oord van zaligheid waar alle traan zal gedroogd wor-  
den en alle smart gelenigd.

Heer, de beproeving die Gij ons overzendt is zwaar;  
op eenige uren wordt ons ontlikt eene verkleefde echt-  
genoot, eene christelijke en bezorgde moeder, een  
onmisbaar familielid; doch wij zullen niet morren  
tegen uw alvoorziende oogmerken, want waar Ge  
slaat, daar zalft Hij.

Christelijk en eenvoudig heeft zij haar leven doorge-  
bracht, bewakende met zorgvuldigheid al de wegen  
van haar huis: daarom zal haar loon groot zijn in den  
hemel.

Beminde echtgenoot, duurzame kinderen en familie,  
zeker mijn onvoorziën afsterven zal u pijnlijk vallen,  
doch richt uw oogen ten hemel, van waar ik steeds op  
u waken zal; weest mij indachtig in uwe gebeden; tot  
wederziens in den hemel.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

H. Hert van Jezus, ik heb betrouwen in U

300 dag. afl.

R. I P.

Sottegem, dr. L. Vekeman, opv. Haegeman-Cousy.