

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

† BID VOOR DE ZIEL †

van

EmielBAELE

Echtgenoot van

Louise Pieters

*geboren te Godveerdegem, den 2 December 1881, en
overleden te Gent (Refuge Ste-Marie) den
6 September 1919, na eene kortstondige ziekte voor-
zien van de H.H. Sacramenten.*



Hij die mijnen troost was is niet meer, het geluk verandert in droefheid! Waarom zoo vroeg deze pijnlijke scheiding, waarom hem mij ontrukken, wanneer 't leven ons best tegenlachte. Diep geheim! geen geluk mogen wij hier op aarde genieten, niets dan bekommernis. - Onderwerpen wij ons en laat ons hopen op eene ander leven.

Hij was een goede man; op hem betrouwde het hart van zijne vrouw! Recht van inborst, goed van hart, was hij de vreugde zijner familie; elkeen achtte hem en hij had de genegenheid verworven van al die hem kenden.

Beminde *Vrouw, Broeder Zuster & Familie* na pijnlijk lijdén verlaat ik u, dank voor de liefde die gij mij alle dagen hebt bewezen, stel immer betrouwen op God en welhaast zien wij elkander terug in 't eeuwige Vaderland.

*H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.
Zoet Hert van Maria weest mijn heil. 300 d, aft*

R. I. P.

Dr. De Keyser & Schautteet, Sottegem