

« Mijn ziel prijst de Heer! De Almachtige heeft grote dingen in Mij verwezenlijkt: Zijn naam zij gezegend ».

#### *Magnificat*

– " O Wijsheid, die aan de mond des Allerhoogste zijt ontsproten, die van het ene uiteinde tot het andere reikt en alles schikt met kracht en zachtheid, kom om ons de weg der voorzichtigheid te leren ...  
"In deze antifoon van de 17de december ligt, vind ik, een levensprogramma... Laten wij onze ziel wijd openzetten opdat Gods wijsheid haar verlichte ...

– " Ja, Onze-Lieve-Heer is ook voor mij heel barmhartig en heel goed geweest; Hij heeft mij grote verantwoordelijkheden opgedragen. Ik vraag zo nederig mogelijk dat Hij mij vorme en omvorme opdat ik zou zijn wat Hij wenst voor Zijn glorie ...

– " ... Ik ben of wens ten dienste te blijven van alle personen die ik kan helpen ... zolang Onze-Lieve-Heer er me de kracht toe geeft ...

– " ... Ik leef slechts voor de glorie van God en om Zijn boodschap van liefde aan alle mensen te brengen ...

#### *Uit haar brieven*

" Heel haar leven was gewijd aan het vestigen van sociale rechtvaardigheid. Geen enkel uitzicht van het leven der arbeidersvrouwen was haar vreemd; ze liet zich door geen moeilijkheden weerhouden in haar streven voor hun opgang. Haar sociaal apostolaat groeide tot ver buiten onze landsgrenzen. Een uitzonderlijke vrouw heeft onder ons geleefd. Haar voorbeeld zal ons blijven bezielen om het werk voort te zetten, waaraan zij haar leven wijdde ...

*Getuigenissen bij haar overlijden*

TEN PARADIJZE GELEIDEN HAAR DE ENGELEN !