

Geloofd zij Jesus-Christus, AMEN.



Bid voor de Ziel

van

CLEMENCE BAERT

weduwe van

FREDERIK BAUWENS

lid van de derde orde van den H. Franciscus van Assisen

Geboren te Nederbrakel den
7 December 1841 en et godzuchtig overleden
den 14 April 1910.

Versterkt door de H.H. Sakramenten.

Zij was eene wijze en goede moeder, vol geloof, zeer bezorgd met haar huishouden en 't welvaren harer kinderen. Ook is zij gestorven in de liefde Gods en met den zoeten troost hare taak nauwkeurig te hebben volbracht:

Gelukkig en wijs is de mensch, die leeft gelijk hij wensch in zijne dood gevonden te worden.
Thom. a Kemp.

Op deze deugdzame afgestorvene mogen de woorden van den Zaligmaker toegepast worden: "Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.", Matth. v. 9.

Mijne lieve Kinderen, ik zou zoo gaarne bij u nog eenigen tijd zijn gebleven maar de Heer heeft 't anders gewild en Zijn wil geschiede.

Vaartwel, bemint steeds elkander, vergeet de lessen uwer moeder niet en bidt voor mij.

Mijn Jesus barmhartigheid. 100 dagen afl.

R.

I.

P.

Nederbrakel, Drukk. Jos. Radys-Galle, Markt.