

Zie, hier ben ik, Heer! Gij hebt mij geroepen.  
(I REG. III, 3)



TER ZALIGER GEDACHTENIS  
van Mijnheer  
**MARINUS BAERT**  
echtgenoot van Mevrouw  
**Leonie Moreels**

lid van het Broederschap der H. Barbara,  
geboren te Welden, den 15 Juni 1843,  
en godvruchtig overleden te Gent,  
den 10 December 1914.

De schoonheid van zijn karakter maakte hem talrijke vrienden, en de edele gevoelens zijner ziel verwierven hem de algemeene achting.... Zijne christelijke gevoelens gaven hem de kracht en den moed om met geheele en volkomene onderwerping aan Gods' wil den last des levens te verdragen

Schikken wij dan ons leven naar het zijne en wij zullen eens het geluk genieten hem terug te zien want de dood is de weerklink van het leven.

Duurbare echtgenoote, ik verlaat u doch troost u want onze scheiding zal niet eeuwig zijn; teergeliefde kinderen en kleinkinderen vergeet mijne zuchten niet; denkt aan mijn lijden en aan mijne zorg voor u. Verplicht u voor de rust mijner ziel te bidden.

(H. Jo. CHRYS.)

Zoet hert van Maria, wees mijn heil!  
(300 dag. afl.)

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.  
(100 dag. afl.)

**R. I. P.**

Gent. J. B. D. Hemelscoet.