

Gij hebt o Heer, hun onrecht tegen mij gezien, oordeel
mijne rechtszaak. JER. III, 59

BID VOOR † DE ZIEL
VAN
LAURENTIUS BAEYENS

ECHTGENOOT VAN
IDA VAN DEN ABEELE

Te Erpe geboren den 11 November 1884, en in ballingschap in Frankrijk overleden, in de maand Augusti 1917.

Van voorbeeldigen zoon die jarenlang de steun zijner kranke moeder was, wierd hij voorbeeldige echtgenoot en vader, en om zijn stil en beminnelijk karakter wierd hij van iedereen geacht en geprezen.

Geliefde Echtgenoot en Kinderen, ik had gehoopt nog lange jaren met u in onzen rustigen huiskring door te brengen, doch op barbaarsche wijze aan uwe genegenheid ontruikt, ben ik als een slachtoffer te meer van ruw geweld, als martelaar der vrijheid van ons Land bezweten. Zal koete wreedheid wellicht u in de hartverscheurende onzekerheid laten nopens mijne laatste stonden, gedenkt dat de Heer mijne verdrukking gezien heeft (Ps. XXIV) en mij op mijn droeven Lijdensweg gevolgd: Hij is mij ter hulp gekomen in mijne smart (Ps. XL).

Troost u dus in het zoet vertrouwen dat ik van de ballingschap tot het ware Vaderland ben teruggekeerd.

H. BERNARDUS.

Bemide Moeder, één voor één zijn uwe zonen u door en om het vaderland ontnomen, en zonder menschenlijken troost blijft gij hen beweenen; keer echter uwe oogen tot den Heer. Hij is de trooster der bedrukten. (JOB. XXIX.) en Hij zal ons weldra in de vreugden van 't hemelsch Vaderland vereenigen.

H. Hart van Jezus, bescherm Belgenland! (300 d. afl.)

De Lijkdienst zal geschieden, Maandag 17 September ten 8 ure, in de kerk van Erpe.