

Wel zalig is de sterveling
Die nocit op kwade wegen ging
Maar die zijn leven dag en nacht
Gods Wet bewaard heeft en betracht! G. G.

† BID VOOR DE ZIEL †
van Mijnheer

ALBERT BAGUET

echtgenoot van Mevrouw

MARIE SCHOUTTETEN

geboren te Nederbrakel, de 6 September 1894 en god-
vruchtig overleden te Schaerbeek, den 30 Januari 1952.
Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

RUSTEND POLITIE-INSPECTEUR
DER GEMEENTE SCHAERBEEK
OUD-STRIJDER 1914-1918—CORLOGSINVALIED.

Hij was een wijze en zachtmoedige man, een goede
echtgenoot die uitsluitend leefde voor zijn familie. Min-
zaam en menslievend in zijn omgang met de mensen,
telde hij vele vrienden.

De Heer heeft hem beproefd gelijk het goud dat door
het vuur gezuiverd wordt. Ellendige dagen en droeve
nachten, heeft hij beleefd, maar hij bleef geduldig in
die smartvolle beproeving, wel wetende, dat de kelk
des lijdens, gelaten uit 's Heren hand aanvaard, de
zekerste weg is tot de eeuwige zaligheid.

Wij hebben hem steeds bemind; verlaten we hem
niet vocraleer wij hem door onze tranen en gebeden
hebben gebracht in het Hemels Vaderhuis. H. Ambr.

O God, het heeft U behaagd hem ons te ontnemen
dien we zo innig beminden; overmand door droefheid
buigen wij het hoofd en met onderwerping prevelen
wij: Uw Wil geschiede!

Dierbare Echtgenote, wij waren immer onafscheid-
baar aan elkander gehecht en samen waren we innig
gelukkig. Dat geluk is nu verbrijzeld voor U! Doch
troost U in de gedachte dat de scheiding niet eeuwig zal
zijn; eens vinden we malkander terug in de Hemel.
Hebt dank om uw heldhaftige en trouwe liefde, voor
de goede zorgen waarmee ge mij omringd hebt. Toont
me nu verder uw liefde met veel voor mij te bidden,

Dierbare Broeders en Zusters, Familieleden allemaal
tot weerziens bij O. L. Heer.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.