

Geloofd zij Jezus-Christus! Amen.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

ALFONS BAGUET

echtgenoot van Mevrouw

MATHILDE DE BREMME

Geboren te Nederbrakel, den 2 April 1856,
en er godvruchtig overleden, den 6 Mei 1937, versterkt
door de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Hij was lid van den Bond van het H. Hart
en van het Xaverianengenootschap.

De diepbetreurde overledene heeft gedurende zijn leven uitgemunt door zijn werkzaamheid en zijn bezorgdheid: het geluk van zijn duurzame echtgenooten en kinderen lag hem hoogst ter harte. Hij was een voorbeeldige kristen, een man van overtuigd geloof, trouw aanwezig bij maandelijksche Communie en vergadering; een ware echtgenoot, voor zijn kinderen een oprecht goede vader en voor zijn medemenschen een gulhartige vriend.

Wat ons, bij het heengaan van dezen tachtigjarigen man, zoo pijnlijk valt, 't is dat hij zoo onverwacht werd weggerukt, op een oogenblik dat wij allerminst aan scheiden dachten. Nog nooit voelden wij zoo diep dat "de mensch mikt, en God beschikt ...". Reeds had hij zich volledig voorbereid om, met zijn duurzame echtgenooten, in dankbare blijheid, den jubel te vieren van hun vijftigjarig huwelijk en zie... daar wordt hij ineens onttrokken aan ons aller liefde! Maar wat God doet is wel gedaan, en wij loven Hem om zijn werken.

Vaartwel, geliefde echtgenooten, duurzame kinderen, onze scheiding zal niet langdurig zijn; hebt elkander lief op aarde en gij, kinderen, blijft de steun en de troost uwer geliefde moeder en bidt veel voor uw vader.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde (7 j. en 7 q)