

Gelukkig de dienaar, dien de Heer bij zijne komst, wakende zal vinden.  
Luc. XII, 37



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

**LÉON BAGUET**

echtgenoot van Mevrouw

**Sidonie WEYTS**

*geboren te Nederbrakel den 3 Maart 1863  
en overleden te Ronse den 28 Maart 1929.*

Voorzien van de H.H. Sacramenten.

God gaf hem de liefde, de zorgvuldigheid en het gezag  
eens vaders. S. Joan. Dam.

Beweenen wij het verlies van dezen man die getrouw  
aan zijnen God, getrouw aan zijn plicht, de vriend was van  
allen. Zijn menschlievendheid stond aan elk ten dienste :  
zijne onberispelijke levenswijze strekte tot voorbeeld ; zijne  
goede inborst en de edele gevoelens zijns herten met een  
verstandige en aangename gespraakzaamheid, verschaften  
hem eenieders achting. Hij was de vreugde en den troost  
zijner familie.

Gelukkig de mensch die naar de stem van God luistert,  
zijn leven aan zijn dienst wijdt : zijn loon zal groot zijn in  
den Hemel. Zoo deed de duurzame overledene : heel zijn  
leven zocht hij zijn behagen in God, in gebed, in werk-  
zaamheid en bezorgdheid om zijn huisgezin.

Hoe zoet is het sterven, na eene gestadige godsvrucht  
gehad te hebben tot het Hart van Dengene die ons moet  
oordeelen. H. Marg. Maria.

Duurbare Echtgenoot, troost u in de zalige hoop dat  
wij eens, in een beter leven, wederom worden vereenigd.  
En gij, mijne duurzame kinderen, toont mij voortdurend  
uwe liefde met moeder dubbel te beminnen, met voor mij  
te bidden, onder elkander vereenigd te blijven, en mijne  
voorbeelden en lessen te volgen, en de God van vrede en  
liefde zal met u zijn.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde. 300 d. af.

Ronse, druk. Goebel