

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

# ELISA BAGUET

echtgenoot van Mijnheer

HENRI VAN DE CAPELLE

geboren te Nederbrakel, den 21 Juni 1897  
en godvruchtig overleden te Opbrakel, den 18 Juli 1939

Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.

Zij was lid van de Confrerie van de H. Barbara.

Deze duurzame overledene die, helaas zoo vroeg, aan de liefde van haar duurzamen werd ontrukkt was een goede echtgenoot en moeder. Zij was vol bezorgdheid voor haar huishouden en volbracht trouw haar kristelijke plichten; daarom zal haar aandenken in eere blijven.

O mijn God, ondoorgrondelijk zijn uw raadsbesluiten, wij aanbidden uwen H. Wil en vragen om sterkte in deze beproeving.

Gelijk een Moeder haar kinderen vertroost, zegt de Heer, zoo zal ik U vertroosten, gij zult geholpen worden, gij zult het zien, en uw hart zal zich verblijden.

(Dienst v. d. Advent. II Zondag)

Denk aan het eeuwig leven! Verhef uwe oogen en beschouw onophoudelijk Dengene die in den hemel heerscht; want het leven zal u niet ontnomen maar in een beter veranderd worden.

(De moeder v. d. H. Symphorianus)

Bemide Echtgenoot en Zoon, dierbare Ouders, Broers, Zusters en Familieleden, hebt dank voor uw genegenheid en zorgen: God zal het u loonen; één gunst vraag ik u nog, dat gij mijn ziel zoudt indachtig zijn in uw gebeden opdat wij eens allen mogen vereenigd zijn in het eeuwig vaderland.

Zoet Hart van Maria, wees mijne Zaligheid!  
(300 dagen afl.)