

Zoals het den Heer behaagd heeft is het geschied, zijn H. Naam zij gebenedijd. Job. II.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MEVROUW

MARIE-EMILIE BAGUET

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

FRANÇOIS CARLIER

geboren te Nederbrakel, den 26 December 1863 en
aldaar overleden den 27 Januari 1929.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der sterwenden

Zij was eene deugdzame vrouw, wandelde in de vrees des Heeren en week af van het kwaad. Omdat zij dag noch uur kende, zoo is hare dood niet onvoorziens geweest, en voor haar is vervuld geworden deze troostende belofte van den H. Geest: Die den Heer vreest zal gelukkig zijn in zijn uiterste en God zal hen zegenen in de uur der dood.

Zij was verduuldig in het lijden, en bereidde zich tot de dood door eene volkomene onderwerping aan den wil des Heeren.

Maria is de opene deur des Hemels voor dezen die hun betrouwen in haar stellen. H. Bern.

Vaartwel, beminde Echtgenoot, duurzame Kinderen, Kleinkinderen en Bloedverwanten, ik verlaat U maar voor korten tijd, welhaast zien wij mal-kander weder in een beter Vaderland. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid. 100 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.
(300 dagen afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert