

Haar wegen waren schoon en al haar paden vol
vrede. (Prov.)

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mejuffrouw

MARIE-ZOË BAGUET

dochter van wijlen

Mr ALFONS en Mw MATHILDE DE BREMME

geboren te Nederbrakel de 1 oktober 1888, en er
zacht in de Heer ontslapen de 27 januari 1957,
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen "In Articulo Mortis,,

Lid van de Congregatie van Onze-Lieve-Vrouwen de
vrouwenbond van het H. Hart.



Haar ziende, zachtjes in de Heer ontslapen, zou men
gezegd hebben; een engel die ten hemel vaart.

(H. Bern.)

Het woord van Christus: Weest eenvoudig als de
duiven, scheen wel haar levensregel.

Eenvoud en goedheid van hart, nauwgezetheid van
geweten, diepe dankbaarheid, kinderlijk geloof en
geduld in lijden waren de kenmerken van haar leven.

O. L. Heer hield wel veel van haar schone fijne ziel.
De H. Theresia heeft gezegd: "Het is zeker, dat zij
die Godsliefde genieten, door Hem langs moeilijke
wegen worden geleid,,

Zij was geen gunsteling van het leven in deze
wereld, maar ondanks beproevingen, teleurstellingen,
ziekte volhardde zij in zachte blijmoedigheid alsook
in mildheid van hart, in trouw aan haar geloof en
in oprechte en innige vroomheid.

Zij was een trouw Maria-Kind; een voorbeeldige
congreganiste. Dagelijks bad zij tot haar hemelsche
Patrones, haar Rozenkrans. O Maria, mijn tong heeft
U immer geprezen, gij zijt mijn hoop!

Teerbeminde zuster, broeders, familieleden en vrien-
den; gij hebt een goede lieve zuster verloren. Niet
zo gauw zult gij haar vergeten, Weest getroost: zij
leeft in den Hemel met het Koor der Maagden bij Hem
die ze lief had. Wij kennen echter Gods oordeel niet.
Bidt daarom allen voor haar ziel.

Dat het eeuwige Licht haar verlichte, Heer, en dat
zij ruste in vrede.