

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS AMEN



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

KAMIEL BAGUET

Echtgenoot van Mevrouw

MARIE-CLEMENTINE WATTEZ

geboren te Nederbrakel,

den 20 Februari 1868 en er godvruchtig overleden

den 12 Juli 1938

versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Hij was lid van

het Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius.

Gij hebt mij door het vuur van het lijden beproefd
o mijn God, maar nu door Uw Kruis hoop ik barm-
hartigheid en genade.

Er is geen droefheid waarin het Christen Geloof
geen troost vindt ; geen kruis zoo zwaar of het kan
verlichten.

De goedheid van zijn hart, de rechtschapenheid
van zijn gemoed, verwierven hem de genegenheid
van allen die hem kenden. Eccl. 4.

Welaan dan, goede en getrouwe dienaar, omdat
gij in kleine zaken getrouw zijt geweest zal ik u
over groote stellen : tred binnen in de vreugde des
Heeren. H. Mattheus.

Bemide Echtgenoot, Kinderen, Kleinkinderen
en Bloedverwanten, ik dank U voor de groote gene-
genheid die gij mij toedroegt, voor de teedere zor-
gen waarmee gij mij hebt omringd. Mijne loopbaan
is ten einde, ik stijg op tot den hemelschen Vader,
daar zullen wij eens allen terug vereenigd zijn ;
intusschen vergeet mij niet in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. & 7 qu.
Mijn Jezus barmhartigheid. 300 d. afl.

Fr. De Geeter-Radys, Nederbrakel.