

J. M. I.



Bid voor de ziel van Zaliger

Jan BAILLY

Echtgenoot van

Johanna-Marie HERCKENS

Lid v. h. Genootschap van St-Franciscus

*geboren te Borloo, den 3 September 1851,
godoruchtig overleden te Jeuk, den 14 Juni 1934,
voorzien van de laatste H. H. Sacramenten.*

De hooge jaren zijn een eerckroon, als zij op het pad der gerechtigheid gevonden worden.

Als zorgzame huisvader, beminde hij het werk, wetend dat de arbeid om Gods wil, den mensch veredelt, versterkt en zaligheid verschaft.

De goedheid van zijn karakter, de eenvoud zijns harten, maakten hem ieders vriend. Zijn diepe godsdienstzin plaatste hem hoog in de oogen van God. Daarom ook verdroeg hij zijn lijden met geduld, zich ootmoedig onderwerpende aan den wil van God.

Vaartwel, dierbare echtgenoot, beminde broeder, lieve kinderen, kleinkinderen, achterkleinkind, dank voor uw goede zorgen. Ik verlaat U niet voor eeuwig; want in den schoonen hemel vinden wij elkander weder.

Geliefde echtgenoot, bid voor mij, zooals ge uit liefde voor veel anderen deedt. Beste kinderen, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Bemint elkander, leeft in vrede, troost uwe goede moeder en staat haar bij in lijden en verdriet.

Jezus barmhartigheid.

De plechtige lijkdienst gevolgd van de begrafenis heeft plaats in de parochiekerk van Jeuk, op MAANDAG 18 JUNI 1934.

DRUK. F. DETHISE, WAREMME.