



Wat is het zoet te sterven na eene gestadige godsvrucht gehad te hebben, tot het H. Hart van Hem, die ons moet oordeelen ! H. Marg. Maria.

TOT ZALIG AANDENKEN VAN

## Mevrouw Maria-Josephina BAILLY

ECHTGENOOTE VAN

### Mijnheer Dokter HECTOR SPITAELS

geboren te Eudeghien, den 19 Maart 1879, en ontslapen in den Heer te Lembeek-bij-Halle, den 6 Augustus 1932; getroost door de H. H. Sakramenten onzer Moeder, de H. Kerk.

Haar sterven is dan ook geweest, zooals haar leven was : diep godvruchtig en vol betrouwen in den H. Wil des Heeren, haar einde ziende naderen met de grootste kalmte en onderwerping : dit was voor haar die heenging, de grootste der genaden, en voor hen die blijven, de zoetste troost.

Ze werd geboren op het feest van Sint-Jozef, patroon der goede dood ; na een voorbeeldig en diep christelijk leven, heeft de Heer haar tot zich geroepen, den eersten dag van de noveen van O.-L.-Vr. Hemelvaart, een Zaterdag, volgens het vurig verlangen, dat ze zelf meermalen uitdrukte. De goddelijke Zaligmaker heeft haar uitverkoren, deelgenoot te worden aan zijn H. Lijden, met haar een pijnlijke ziekte van 9 maanden over te zenden, om haar daarna met de eeuwige glorie te beloonen, op het feest der Gedaanteverandering.

Welke waarborg van zaligheid voor haar ! En voor ons de treffenste beweegreden hare ware godsvrucht tot Jezus, Maria en Jozef na te volgen.

Ik zie den hemel wijd open ! Met onzen Allerbesten Papa ga ik daar bidden voor U, die mijn heengaan bitter betreurt : Teergeliefde Echtgenoot, Mama, Broeders, Zusters en Bloedverwanten ; alhoewel van U gescheiden, verlaat ik U niet.

En wat mag ik U in vergelding vragen ? Aan de mijnen ?... Ah ! niets, ik weet dat zij mij immer ruimschoots zullen gedenken. Aan de vrienden ?... een klein aandeel in hunne gebeden !... Aan allen ?... dat zij mij komen terugvinden in den hemel.

H. Hart v. Jezus, ik heb vertrouwen in U. 300 d. afl.  
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.  
Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust. 7j 7q.