

Gedenkt uwe Oversten die U het woord Gods verkondigd hebben; beschouwt het uiteinde van hunnen handel, en volgt hun geloof na. Hebr. XIII.

†

## ZALIGE GEDACHTENIS

VAN DEN

# Eerweerden Heer JOZEF BAL

PASTOOR VAN OPBRAKEL

Geboren te Melsele (Waes) den 10 December . . . . .	1856
Priester gewijd te Gent, den 22 December . . . . .	1883
Leeraar in St-Jozef's gesticht te St-Niklaas, 15 Januari . . . . .	1884
Leeraar in het College te Audenaarde, den 4 October . . . . .	1886
Onderpastoor te Meirelbeke den 15 October . . . . .	1891
Bestuurder van de Zusters der Visitatie te Eyne, 22 Juni . . . . .	1897
Algemeene Bestuurder der Zusters van den H. Vincentius te St-Denys-Westrem, den 14 April . . . . .	1900
Pastoor te Opbrakel, den 15 Meert . . . . .	1907
Godvruchtig overleden te Opbrakel, den 25 Januari . . . . .	1921

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

De Heer had hem begaafd met verstand en voorzichtigheid; de opleiding der jeugd in grondige Kennissen en Christene zeden lag hem diep ter herte; met wijsheid en welsprekend heeft hij zijn volk onderwezen; hem mag toegepast worden dat de lippen des Priesters de wetenschap zullen bewaren, en dat men uit zijnen mond de kennis der wet zal afvragen.

Zij die er velen onderrichten in gerechtigheid, zullen schitteren als sterren in alle eeuwigheid. Dan.

Heer, hij beminde de schoonheid van uw huis, den luister van uwe glorie; daarom heeft hij uwen tempel heerlijk versierd. Ps. XXV.

Beminde Parochianen, gerne had ik nog eenige jaren in uw midden geleefd, om voor U te bidden, U te onderwijzen, U goeden raad te geven; doch God heeft het anders geschikt; zijn Naam zij gebenedijd! Bewaart in uw hart het geheugen van uwen vriend en weest hem indachtig in uwe gebeden.

Bid ook voor mij, Duurbare Familie; en gij mijne geliefde Broeders in het priesterschap, gedenkt U mijner aan het altaar des Heeren.

Bermhertige Jezus, geef zijne ziel de eeuwige rust. 7j. en 7 q. afl.

R. I. P.

Nederbrakel, Jos. RADYS-GALLE