

Men sterft de dood der heiligen als men sterft  
teenemaal overgegeven aan Gods Wil. *H. Lig.*



**De duurzame overledene was**

geboren te *Bevere-Aud.* den 28 Feb. 1889 en aldaar  
godvruchtig overleden den 6 October 1931  
versterkt door de *HH. Sacramenten* der stervenden.

Door 't woeste oorlogsgeweld, geknakt en gebroken in zijn jeugdig leven, doch berustende in Gods wil, met even taai geduld en moed als in die oorlogsdagen, zoo verdroeg hij al den last van zijn langdurig verkwijnen. Het lijden louterde zijne ziel en bracht ze opwaarts tot God; troostend, stichtend moet het ons dan wezen, dat hij zoo godvruchtig de *H. Sacramenten* ontving, en betrouwend op den overvloed van Gods barmhartigheid het einde naderen zag van zijne kwelling.

De zon des levens is vroegtijdig voor hem ondergegaan; de hand des doods heeft hem getroffen in den bloei van zijn leven. God heeft hem in het opleggen der kwellingen niet gespaard. En ofschoon die onverbiddelijke kwaal die hem zoolang reeds ondermijnde en zijne krachten ontnam, heeft hij neerstig tot het uiterste zijn werk verricht, gehoorzaam aan zijne meesters, getrouw in zijnen dienst. Op hem heeft men mogen rekenen tot hij niet meer kon. Ook had hij de welverdiende achting van zijne oversten: zijn eenvoudigen en gediensligen omgang met zijne werkbroeders deed hem door allen beminnen.

Beminde echtgenoot en kind, duurzame ouders, onze scheiding is zoo onverwachts en bitter, doch weent niet over mij, ik wacht u in den hemel. Stelt uw betrouwen altijd op God, Hij zal uwe beproeving door zijnen zegen verzachten. Vergeet mij niet en geeft mij elken dag de kostbare hulp van uwe godvruchtige gebeden.

*Mijn Jezus, barmhertigheid! 100 dag. afl.*

**R. I. P.**