



Ter Zaliger Gedachtenis
VAN
RICHARD BAMELIS

ZOON VAN

Emiel en Pharaïlde Vereecke

*geboren te Westvleteren den 13 Maart 1881
en overleden te Oostvleteren den 3 Sept. 1944,
versterkt door de laatste H. Sakramenten.*

Hij was lid van de Broederschappen
van het H. Hert en van de H. Barbara.

Hij was een eenvoudig en Godvreezend mensch,
rechtveerdig in zijn handel en verwijderd van het
kwaad; en in de vrees des Heeren geleefd hebbende
is hij in vrede gestorven. JOB I. - TOB. XIV.

God heeft hem met lijden bezocht en veel kwel-
lingen doen uitstaan; en na hem gelijk het goud in
den brandoven beproefd te hebben, vond Hij hem
den hemel weerdig. SAP. III.

De dood is beter dan een ellendig leven en de
eeuwige rust dan een bijblijvende ziekte. ECCL.

Beminde Bloedverwanten, vaartwel! Hebt dank,
gij vooral *mijn Zuster en Schoonbroeder*, die mij ter
verzorging in uw huis hebt opgenomen en zoo wel
hebt opgepast. In den Hemel zal ik voor U bidden
en vergeet mij ook niet in uwe gebeden.

H. Hert van Jesus, ik heb betrouwen op U!
300 d. afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.
300 d. afl.