

Door de vrees des Heeren zullen uw jaren  
vermenigvuldigen en de dagen uws levens  
verlengd worden. Prov. XX. 11

Bid voor de † Ziel van

**Mevrouw COLETTE BASSELIER,**

Weduwe van

Pierre CHEVALIER

*Geboren te Everbeek, den 26 Februari 1855 en  
overledente Edingen, den 23 December 1936.*

Voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden

Zij heeft geleefd te midden der haren als een engel van goedheid, en laat alzoo de onvergankelijke gedachtenis na van een voorbeeldige moeder; haar God beminrend en naar zijn wet luisterend, heeft ze van haar leven gemaakt een toonbeeld van werkzaamheid en opofferingsgeest. Door haar voorbeeld meer nog dan door haar woord, heeft ze haar kinderen tot deugdzaame menschen opgeleid, haar loon zal groot zijn, omdat de Heer haar zichzelf waardig gevonden heeft. Sap. III. 5

Mijn welbeminde Kinderen, Kleinkinderen en achter-kleinkind, gij zijt getuige geweest van mijn liefde; dat uw hart altijd mijn onder-richtingen beware: bewandelt den weg der rechtvaardigheid; bemint en troost elkander; blijft vereenigd met hart en geest; verwijdert u van de wegen des verderfs, en alle goed zal u geworden,

Tim. - Prov. Job.

Ik smeeke u, bidt voor mij, gij allen die mij gekend hebt. Ephrem.

H. Hert van Jesus, ons toekome uw rijk.

300 d. atl.

R. I. P.

Everbeek druk DepessemierVanderdonckt