

Gelukkig degenen die in den Heer sterven.

Bid voor de † ziel van

ODILE BASSELIER,

weduwe van

FÉLIX D'HOMME,

geboren te Everbeke, den 13 September 1857
en aldaar overleden den 21 Maart 1933.

Voorzien van de H. Rechten O. M. de H. Kerk

De ouderdom is een eerekroon, die op den weg der gerechtigheid gevonden wordt.

Moedig heeft zij de wederwaardigheden des levens verdragen; verduelig en gelaten heeft zij geleden; met nauwgezetheid haar plichten vervuld. Ze heeft zich in een gezegenden ouderdom kunnen verheugen, te midden harer kinderen en kleinkinders uitrusten van de vermoeiennissen harer lange en welgevulde loopbaan. God heeft haar tot zich geroepen en haar van haar krankheden ontslagen. Ze geniet thans het geluk waar ze zoo lang naar wachtte.

Vaartwel, beminde kinderen en kleinkinderen, zuster, bloedverwanten en vrienden, we zullen weldra elkander weerzien in den hemel; bewandelt den weg der rechtvaardigheid, gelijk ik hem bewandeld heb. Eert en bemint elkander en toont mij uw liefde door uw gebeden.

God zegene en beware u allen.

Zoet hart van Maria, weest mijné toevlucht
300 d. afl.

Everbeke, druk. Depassemier Vanderdonckt