

Goed is de dood, die het leven niet wegneemt,  
maar in een beter leven verandert. H. Ambr.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**MARIA BATSOENS**

echtgenoot van

**Mijnheer Leo De Lepeleer**

geboren te Parike den 26 Februari 1874 en overleden  
te St. Martens-Lierde den 15 Maart 1933.

Versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

De dood komt gelijk een dief in den nacht...  
Weest dan bereid, want gij kent noch dag noch  
uur. Zalig zijn de dienaren, welke de Heer, als Hij  
komt, wakende vindt. Luc.

De rechtvaardige, al wordt hij door den dood  
verrast, zal in vrede zijn. Sap.

Innig godsdienstig, sterk van geloof en verkleefd  
aan de H. Kerk, vervulde zij stiptelijk en met zorg  
al hare christene plichten.

Zij was een teedere echtgenoot, een liefdevolle  
moeder; stichtende voorbeelden en kostelijke les-  
sen heeft zij hare kinderen nagelaten.

O Heer, gij zult haar genadig zijn, want hare  
hoop was steeds op U.

Duurbare Echtgenoot, pijnlijk is ons afscheid;  
maar slechts van korten duur; eens zal een zelfde  
geluk ons beiden vereenigen om voor altijd te du-  
ren. En gij, duurbare Kinderen, luistert naar de  
stem uwer moeder; verlaat nooit den goeden weg.  
Dat uw levenswandel altijd onberispelijk weze en  
de goede God zal voor eeuwig uwe belooning zijn.

Mijn Jesus bermhertigheid. (100 d. afl.)

R. I. P.