

Grooten vrede hebben zij die uwe Wet beminnen,
Heer. (Ps. 118.)



BID VOOR DE EEUWIGE RUST

VAN

DOMINICUS BAUWENS

*geboren te Zaffelare, den 23ⁿ October 1847,
en aldaar overleden in het Klooster, den 17ⁿ April
1943, voorbereid door de Heilige Sacramenten.*

Hij was een voorbeeldig lid van den Bond van
het Heilig Hart, van het Genootschap van den
H. Franciscus Xaverius en van de Confrerie
van de H. Barbara.

Wat gij niet verzameld hebt in uw jeugd, hoe
zoudt gij dat vinden in uw ouderdom!
(Eccl. XXI. 5.)

Deze diep geloovige, godvruchtige man heeft
door zijn voorbeeld veel goed gezaaid.

Hij heeft den rechten weg bewandeld zonder af
te wijken, volgens de strenge zeden van goede
vlaamsche lieden: getrouw aan de H. Kerk, gehecht
aan de Priesters en aan dezen die hun werking
steunen.

Zijn leven vulde bijna eene eeuw: hij kende
zware tijden en nijpende zorgen, doch hij arbeide
blijmoedig. Zijn levensvreugde ontsprong aan de
zuivere bronnen van de christelijke deugden.

De ouderdom is een eerekroon, als hij op den weg
der gerechtigheid gevonden wordt. (Prov. XVI.)

*Heilig Hart van Jezus, door Maria geef ik mij
geheel en al aan U. (300 d. éénmaal d.)*

Jezus, Maria, Jozef! (7 j. en 7 q. afl.)