

Om martelaresse te zijn is er noch zwaard noch
vuur nodig ; het is genoeg verduelig te lijden.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

Elodie BAUWENS,

weduwe van Mijnheer

Charles-Louis HUBO,

echtgenoot van Mijnheer

Carobert BAUWENS,

geboren te St-Maria-Lierde, den 22 Aug. 1871
en godvruchtig overleden den 4 April 1922.
versterkt door de H. Sacramenten der stervenden

*Zij was lid van de Congregatie der christene
vrouwen, van de Confrerie der H. Barbara en
van den wehelykschen Kruisweg.*

Ik werd ziek en niemand kon mij helpen, maar
de Heer kwam mij ter hnlp op mijn bed van
smerten.

Met voorbeeldige overgeving aan Gods wil
heeft zij hare verschrikkelijke kwellingen en
pijnen verdragen ; vol betrouwen op 't woord des
Heeren koesterde zij de hoop dat de goddelijke
Verlosser haar zou beloonen in den Hemel voor
de bittere beproevingen en 't lijden van dit leven.
† Was stichtend hoe Elodie, die ondanks 't lang-
durig doodsgevaar waarin zij verkeerde, verdu-
dig bleef en opgeruimd ; hoe zij aldegene die
haar dienst bewezen of een bezoek brachten met
goedheid en liefde aanschouwde en aansprak.

Door haar groot geloof gesteund, vroeg zij tijdig
den priester en ontving godvruchtig de laatste
H. Sacramenten.

Lieve moeder, mijn dood is voor u pijnlijk, ge-
denk u mijner in uwe gebeden, beminde familie,
tot weerziens in den Hemel.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7 j. en 7 quadr. afl.

Druk. — Fritz Van Damme, Maria-Lierde.