

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen



Bid voor de ziel

van Mijnheer

FRANÇOIS BAUWENS

echtgenoot van Mevrouw

ROSALIE VAN DER SCHUEREN

geboren te Nederbrakel, den 25 December 1851,
en aldaar godvruchtig overleden den 23 April 1935,
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.



Hoe vol van waarheid zijn de woorden van het boek der navolging van Christus "Als het morgen is denkt dat gij tot den avond niet zult leven, en als het avond is, wil u den dag van morgen niet verzekeren. „
Thom : a Kemp.

Wees dus altijd bereid, en leef alzoo, dat de dood u nooit onbereid vinde.

Hij was een goede, zachtaardige en vreedzaam man, wederhouden in zijne woorden, recht in zijnen handel; iedereen beminde hem en zijne gedachtenis zal in zege blijven.

God mengelt het geluk dezer aarde met bitterheid opdat wij een ander geluk zouden zoeken waarvan de zoetigheid niet bedriegelijk is.

Duurbare Echtgenoot en kinderen ik verlaat U uit eene aarde van ellenden om u weder te vinden in eene plaats waar zuchten en tranen onbekend zijn en wij gezamentlijk het opperste geluk zullen genieten.

Hebt dank voor uwe liefderijke zorgen en uwe troostende woorden. Een laatste gunst vraag ik U "Vergeet mij niet in uwe gebeden. „

Mijn Jezus Barmhartigheid. (300 d. afl.)

Nederbrakel Druk.Wed. O. Surdiaccourt.