

Uw getrouwen, Heer, wordt het leven niet ontnomen, maar herschapen en bij het verlaten dezer aard-sche woning, staat hun de eeuwige in den Hemel bereid.
Prefatie van de H. Mis



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

JOANNES-BAPTISTE B A U W E N S

Weduwnaar van Mevrouw

DOMINICA EECKOUT

geboren te Segelsem den 22 October 1850, en
godvruchtig overleden te Michelbeke
den 16 Mei 1930

Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden
Hij was lid. Jubilaris van 't aardsgenootschap van den H.
Franciscus Xaverius en van de vereeniging van den
wekelijkschen kruisweg.

Oprecht van gemoed, minzaam en vroolijk in zijnen
omgang, goed van hart, verwierf hij de genegenheid
van allen die hem kenden. (Eccl. VI -5)

"Xaveriaan zijn", was voor hem geen ijdel woord;
hij had zijn broederschap lief; in de vergadering God
loven en in den kring der vrouwen 't goed voorstaan:
dat was zijn liefste werk.

Hetgeen ons nu vooral troost en betrouwen geeft, zijn
de voorbeelden die hij ons gegeven heeft, en zijn vu-
rig geloof. Nu is het ons zoet te herinneren hoe zeer
zijn leven godvruchtig en deugdzaam is geweest.

Teergeliefde gansch uw leven was eene ketting van
van opoffering voor 't welzijn, uwe liefde, uwe werken
en uwe voorbeelden van deugd en godsvrucht hebben
zich met uw gezegend aandenken voor immer in onze
harten geprent: wij zullen u nooit vergeten,
Zoet Hart van Maria, wees mijne toevlucht 300 d a.

Druk. O. Van Nieuwenhove Nederbrakel,