

'k Smeek U diep ter aard' gebogen,
't Hart verbrijzeld voor Uw oogten,
Met mijn eind' hebt mededoogen.

DIES IRÆ.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie-Melanie BAUWENS

Echtgenootte van Mijnheer

REMI DE VOS

geboren te Nukerke den 12 April 1871 en
godvruchtig overleden te Maercke-Kerkhem
den 17 Mei 1936.

Versterkt door de HH. Sakramenten.

Lid van den H. Rozenkrans en van het
Apostolaat des Gebeds.

— « O » —

Zij was inderdaad eene voorbeeldige moeder, zeer bezorgd en werkzaam zij was ook zeer godvruchtig. Dikwijls en gaarne ging zij naar de kerk om Jezus te bidden, die zij vol geloof en betrouwen uit ter herte beminde.

De ware wijsheid bestaat in de vreeze Gods en het waar verstand in het afwijken van het kwaad.

Zij heeft allengskens haar einde zien naderen en er zich toe bereid; gelukkig den mensch die in den Heer sterft.

Veel heeft zij geleden maar aliijd met de grootste verduldigheid en om Gods wil, ook zullen hare verdiensten groot zijn in den hemel.

Beminde Echtgenoot en Kinderen troost u in den Heer, wees getrouw aan God en Kerk en bidt veel voor mij.

H. Hart van Jezus ik betrouw op U.

Zoet Hart van Maria wees mijne toevlucht.

ZIJ RUSTE IN VREDE.

V. Portois Schoorisse.