

O Heer, steek uit uw hand en wil bedaren
Der woeste wereldzee, d'onstuim'ge baren.
Verlos uw volk van al dat leed en lijden
En van den gruwel dezer oorlogstijden.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mijnheer

JOZEF BAUWENS

echtgenoot van Mevrouw

THERESIA WAEYSENS

geboren te Nederbrakel,

den 30 Maart 1882 en overleden in het hospitaal
te Labry (Frankrijk), den 20 Januari 1917.

HIJ WAS LID VAN 'T GENOOTSCHAP VAN DEN
H. FRANCISCUS-XAVERIUS EN DER FRANSCHMANGILDE.

Nogmaals een vrije burger, een jonge kloeke man,
een edelmoedig hert, een brave huisvader die stierf
slachtoffer van den onmenschen oorlog.

Gij verliet uw land, vrouw en kroost om nooit
meer weër te keeren. Gij zijt ons voorgegaan met
de martelaarskroon op 't hoofd, naar 't eeuwig
Vaderland, waar altijd vreugde en vrede heerscht.

De dooden die sterven in den Heer, zijn niet te
beklagen. Wij weenen en zuchten hier in smarten
en ellende, en moeten den Hemel nog veroveren
door geduld, werk en lijden.

Duurbare Echtgenoot, lief Kindje en beminde
Bloedverwanten, de slag is hard, het scheiden is
vroegtijdig. Nogthans 't is Gods wil. Als goede
kristenen hebt moed, zorgt voor ons lieveken en tot
hierboven bij den Heer.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

(300 dag. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.