

Geloofd zij Jesus-Christus Amen!



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Mathilde Bauwens

weduwe van

Mijnheer Karel-Napoleon Rosy

geboren te Sinte Maria-Lierde den 28 Mei 1847, en
er schielijk overleden den 13 September 1934.

Zij vreesde God, haar eenvoudig, minzaam en altijd gerust gelaat was de ware spiegel van de zuiverheid harer ziel.

Zij waakte, omdat zij noch de dag, noch de uur kende. Alzoo heeft de dood haar getroffen op eene schielijke, doch niet onvoorziene wijze, en de troostelijke beloften der eeuwige wijsheid zijn in haar vervuld: die den Heer vreest, zal gelukkig zijn op het einde van zijn leven en zal gezegend zijn in zijn stervensuur.

O Maria, gansch mijn leven heb ik U toegewijd: toon dat gij mijn moeder zijt.

Bemide Zoon, Bloedverwanten en Vrienden, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Bidt voor de overledene de Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. 7 quadr. afl.)

Zoet Hert van Jesus, wees mijn toevlucht. (300 d. afl.)

Druk Valère Lafort, Maria-Lierde. — B. 22464.