

Heer, hij was onze troost, Gij eischt hem van ons weder ; wij onderwerpen ons zonder tegenspraak doch het hart vol droefheid. H. Ephrem.



WEES IN UWE GEBEDEN INDACHTIG
de ziel van Mijnheer

Omer-Jozef BAUWENS

Echtgenoot van

Mevrouw Hélène Baudoux,

geboren te St. Jans-Hemelveerdegem, den 17 Maart 1882, en onverwachts overleden te Anderlues, den 14 Februari 1947. — *Hij was lid van de Confrerie van het H. Sacrament en van het St Vincentiusgenootschap.*

Hij was een voorbeeldig echtgenoot en leefde gelukkig met zijn echtgenote en in diepe aanhanke-lijkheid met zijn zusters, die hem allen omringden met diepen eerbied en dankbare liefde. Hij scheen nog lange jaren te zullen genieten van het leven, toen de kiem der ziekte zich openbaarde. De dood, die hij langzamerhand zag aankomen verschrikte hem niet, maar versterkt door een kinderlijk vertrouwen op God, aanvaardde hij dien met een volkomen onderwerping aan den H. Wil van God.

Duurbare echtgenote, troost u! Hier in den Hemel zien wij elkander weer. Mijn beminde zusters, wilt niet treuren. Ik was toch zoo aan U gehecht, maar de Heer heeft het anders beschikt en mij tot Hem geroepen. Draagt allen het zware kruis, dat Hij U oplegt, in zijn navolging als voorbeeldige christenen en eens zal ook voor U het uur der belooning slaan. Bidt veel voor mij, mijn beschermende hand zal van boven ook over U zweven. Vaartwel tot in de eeuwigheid!

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. afl.

R. I. P.

Uitg. Dammekens, Hemelveerdegem.