

Men moet zich ootmoediglich onderwerpen aan
Gods schikkingen, hoe streng ze ook mogen wezen,
omdat Hij oneindig wijs is en vol goedheid voor ons.
H.Bas.

ZALIG AANDENKEN
van Mijnheer

RENÉ BAUWENS

Echtgenoot van Mevrouw

EMMA DE VLEESCHAUWER

geboren te Nederbrakel, den 19 November 1888 en
overleden te Yperen, den 16 April 1922.

Versterkt door de H.H. Sakramenten der sterfenden.

De Heer had hem ons gegeven, Hij heeft Hem ons
ontnomen, dat zijn H. Naam gezegend zij! Wij
kennen de goddelijke schikkingen niet en verstaan
ze niet: zij zijn ondoordringbaar, maar altijd is het
zeker dat God ons bemint en zijne liefde in al zijne
werken altijd bestaat, alhoewel zij heel dikwijls voor
ons verborgen schijnt. Vier jaren lang had de duur-
bare overledene voor zijn Vaderland gestreden en
had het eindelijk weerom vrij gezien en vreugdevol
keerde hij naar huis bij Vader en Familie. Gelukkige
dagen beleefden zij sinds zijnen terugkeer en niet
daar komt de onverbiddelijke dood door een droef
geval, den braven RENÉ het leven ontnemen en ploft
zijne duurzame Echtgenoot, zijne Familie in den
diepsten rouw! Wat is toch het leven van den
mensch: een rook door den wind verspreid!

De goede God zal hem voor zijne deugden be-
loonen met hem in zijne barmhertigheid te aanvaar-
den, en met zijne Bloedverwanten en Vrienden te
troosten in het smertelijk verlies dat zij door zijn
afsterven komen te ondergaan.

Bedroeft U dan niet Beminden, gelijk deze die
geene hoop hebben, in den Hemel zullen wij elkan-
der weerzien bij moeder die ons wacht.

Bid voor mij en ik zal u hierboven niet vergeten.
Barmhertige Jezus, geef zijne ziel de eeuwige
rust.

(7 jar. en 7 quadr. af).

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert.