

Wees altijd bereid om te sterven, en leef zoo dat de dood U nooit onbereid vinde.



## BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

# SIMON-HENRI BAUWENS

WEDUWNAAR VAN MEVROUW

## MELANIE VAN WYMEERSCH

geboren te Nederbrakel, den 1 Augusti 1856 en  
aldaar overleden den 24 Oktober 1929.

*Gezalfd met de H. Olie der Krank-n.*

Onze roem is deze: de getuigenis van ons geweten, dat wij in de wereld in eenvoudigheid des harten en in oprechtheid Gods gewandeld hebben.

Ad. Cor. 119.

Hoe gelukkig en voorzichtig is de mensch die tracht in zijn leven te zijn, gelijk hij zou begeeren gevonden te worden in de uur der dood.

Th. a Kemp.

Altijd heb ik den Heer voor oogen gehad. Nu zal mijn lichaam rusten met de hoop der verrijzenis.

Ps. 15-8.

De godsvrucht tot Maria is een onderpand van zaligheid. Die Maria beminnen genieten troost in hun leven en rust in de uur der dood.

Beminde Kinderen en Bloedverwanten, ik verlaat eene aarde vol ellenden voor een rijk van eeuwig geluk. Het eenigste dat ik U vraag is dat gij mij zoudet indachtig zijn in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (100 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

(300 d. afl.)

---

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert.