

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS!

AMEN.

†
Bid voor de ziel van
Juffrouw

STEPHANIE BAUWENS

dochter van

FRANÇOIS & THERESIA SADONES

geboren te Oprakel,

den 4 Februari 1891 en godvruchtig overleden
te Geeraardsbergen, den 13 September 1917,
voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.

*Zij was lid der
Congregatie van O.-L. Vrouw, van de 3de Orde
en van den Wekelijkschen Kruisweg.*

Zij zocht den opschik der vrouwen niet en toch
was zij beminnelijk in aller oogen, zij was goed,
liefdadig en zedig, eenvoudig en rechtzinnig,
vreesde God, vermeed het kwaad en volhardde in
de onschuld. Onschuldig is zij dus met volle
betrouwen op God gestorven. 2. Mach. 7. 40.

Van hare kindsheid af vreesde zij God en onder-
hield nauwkeurig zijne geboden. Zij bleef in den
dienst des Heeren, met ijver volharden en diende
Hem al de dagen van haar leven.

Hoe zoet is het te sterven na eene gestadige
godsvrucht gehad te hebben tot het Hart van den-
gene die ons moet oordeelen. Marg. Maria.

Aan U, Maria, heb ik mij als mijne vorstin van
mijne kinderjaren af toegewijd. Mijn hart heeft U
bemind en mijne tong heeft uwen lof verkondigd.
H. Ephrem.

Beste Ouders, teergeliefde Broeders en Zusters,
ach! hoe hard is het, degene die ik zoo zeer, zoo
innig bemind heb te verlaten, maar God heeft
gesproken! Onderwerping!

Intusschen smee ik U en mijne medezusters
der Congregatie bij onzen Heer Jezus-Christus...
dat gij mij bijstaat in uwe gebeden voor mij tot God.

Zoet Hert van Jezus wees mijne liefde,

300 d. afl.

Nederbrakel. - Dr. We O. Van Nieuwenhove.