



Terwijl het verwarde mensdom zich wondt en smacht naar de vredezonne, zo heb ik mijn reine ziel tot U geheven, o Jezus, die gaarne verwijlt onder de vredeskinderen. Gij hebt mij zoet aanschouwd en uw ondoordringbare liefde heeft niet gewild dat ik de smart en de strijd van langdurige sombere levensdagen zou kennen.

Heb dank erom lieve Jezus.. Ik voelde Uw goddelijke Hand mij raken... en zonder klagen heb ik het zware offer aanvaard.

DION was zo 'n reine ziel. Diep godvruchtig, minzaam en zacht, behulpzaam voor zijn lieve Moeder en huisgenoten. Hij beloofde zoveel voor de toekomst.

« De mens echter wikt en God beschikt ».

De Meester kwam en riep tot zich een der schoonste bloemen van zijn gaarde. Hij wilde hem verheerlijken.... nu zal hij worden hierboven een troostengel voor allen die hem bewenen.

Teergeliefde Ouders en Grootmoeder, gij hebt zoveel voor mij gedaan, geleden en gebeden. Dat de Heer U allen belone en trooste.

Broers en Zusjes, geeft gij thans in mijn plaats aan Vader en Moeder wat ik op aarde niet verder mag doen.

Lieve Heerroom, gedenk mij in uw dagelijks H. Misoffer. Goede familie heb dank voor uw genegenheid en gebeden.

Duurbare leraars en schoolmakers bid voor mijn zielerust. Ik dank U voor uw vriendschap.

Jezus, Maria, Jozef.

Voor de bliken van medevoelen en vooral om uw gebed danken Ued. zijn ouders, broers, zusters en familie.

Druk Messiaen, Ronse