

O dood, o groot geheim der dood, hoe wel leert
gij ons kennen wat wij in de wereld zijn.



ZALIG AANDENKEN

van Mijnheer

Cyriel Becké

weduenaar van Mevrouw

Marie Van Trimpont

geboreu te Schendelbeke den 15 September 1868

en overleden te Delftinge den 6 Januari 1928,

voorzien van de H.H. Sakramenten der Stervenden

Die den Heer vreest zal in zijne laatste dagen
welvaren, en op den dag van zijn overlijden zal hij
gezegend worden. Eccl. 1.

Hij zag zijn laatste uur naderen met volle onder-
werping en gerustheid, hetgeen voor de stervende
de kostbaarste schat, en voor de overlevende de
zoetste troost is. Job C. 1.

De vrede welke de ziel smaakt bij het sterven is
het begin der belooning. H. Greg.

Niets is duurzaam op aarde, en het geluk dezer
wereld verdwijnt op het oogenblik waarop men
denkt het te bezitten.

Beminde Kinderen en Bloedverwanten, ik be-
dank U voor de genegenheid die ge mij hebt bewe-
zen, voor de teederlijke zorgen waarmede gij mij
aan mijn sterfbed omringdet. Onze scheiding is
maar van korten duur. Met Moeder zullen we sa-
men voor eeuwig vereenigd wezen. Bidt veel voor
mij.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

7 j. en 7 quadr. afl.

Dr. Rob. Pieraert, Brugstraat, 25, Geeraardsbergen