

Gedenkt mij... ja 't was voor u dat ik leed,
Het was voor aller vrijheid dat ik streed.
Gedenkt mij, 't was voor 't Vaderland dat ik viel!
Aan Belgenland mijn hart, aan God mijn ziel!



ZALIG EN ROEMRIJK AANDENKEN
van Mijnheer

EUGEN BAGUET

ZOON VAN

Camiel en Clementine Watterz

Miliciaan van 1916, bij het 5^e Linier Regiment,

geboren te Nederbrakel,
den 31 December 1896, gevallen op het veld van eer
te Elsendamme (Reninghe) den 1 Augusti 1916.

De kristene soldaat die sterft in den heiligen
strijd, met 't wapen in de hand, zijn bloed aan God
offerende voor 't Vaderland, is een martelaar, en
vaart ten hemel op, het hoofd met lauweren
gekroond.

Jonge held, brave en deugdzame Zoon, ware
Belg, wij betreuren u, ons harte bloedt. Nimmer
zien wij u hier weder, doch nooit of nooit vergeten
wij uw eervol aandenken.

Wij zien hem nog vertrekken, het oog stralend
van moed en het hart vol van den geestdrift der
dapperen. Onze beste wenschen, onze vurigste
gebeden vergezelden hem. Gij edelmoedige ouders,
gij liet hem gaan: met uw zegen trok hij ten strijde,
waar hij vocht als een leeuw en stierf als een
held.

Mgr. Pie.

Bemide Ouders, lieve Broeder, Zusters, Bloed-
verwanten en Vrienden, God riep mij in den bloei
der jaren, maar een heilige dood viel mij ten deele.
weent niet meer, ik ben gelukkig. Vaartwel en tot
hiernamaals.

Bermhertige Jezus, schenk hem de eeuwige rust.

(7 jaren en 7 quadr. ajl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.